

1965-12-25

AFSENDER

Christian
Poulsen

MODTAGER

Sonja Ferlov Mancoba, Ernest Mancoba, Wonga
Mancoba

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Dateringsbegrundelse:
Datering i brev.

Generel kommentar:
Sonja Ferlov Mancoba modtog i 1965
tildeling fra puljen om
udsmykningsopgaver i Statens
Kunsthåndværk.

Afsendersted:
Lyngby

Modtagersted:
Paris

Omtalte personer:
Børge Birch
Knud W. Jensen

Arkivplacering:
Ferlov Mancoba arkivet.

DOKUMENTINDHOLD

Christian Poulsen skriver til Sonja Ferlov Mancoba, Ernest Mancoba og Wonga Mancoba og spørger, om Sonja skal udstille hos Galerie Birch i foråret. Han beretter, at Knud W. Jensen synes skuffet over, at hun ikke deltager på en skulpturudstilling på Louisiana, og at det er ham, der har været medvirkende til, at hun "kom på kunsthåndværket". Christian Poulsen takker endvidere for Ernest Mancobas varme tone i hans breve og glæder sig over deres venskab.

Lyply 25.12.65.

Kære alle tre. Tak for julebrevet.
Gode, det går bedre med Wonga. Det kan
nu og da være svært for den enkelte
af os at klare sin specielle situation
jeg har efter flere års sygdom været
nødt til at lade Nike selv tage ansvar
for sine handlinger og sin udvikling.
At bekræfte sig for meget er ikke godt.
Hun klarede sin studenterexamen og er
i vinder på kunsthøjskolen ved Hølløkke,
hvor hun befinder sig godt. Vi ses meget
sjældent, og det er mærkelig nok en stor
lettelser for mig.

Sonja skal du udstille hos Birch i
foråret? Kunst W. Jensen synes lidt skuffet
over ikke at få dig som deltager på en
skulpturudstilling på Louisiana. Jeg talte
med ham, og det er egentlig hans skyld,
at du kom på kunsthøjskolen. Selv om
du er så alvorligt arbejdende og hårdt fuld,
har I så langt boet og har ikke vist
noget i Danmark i så mange år. Så
o. s. v. —

Ernst den varme tone i dine
breve gør mig godt. Indvort og egentlig
er alle vel meget ensomme og måske
splittede og utilfredse med sig selv.
Så gør det godt, at mærke at en ven
og broder fra ungdommens brofast
holder af en gennem årene. Jeg kæber
dig.

Om jeg kommer til Paris i 66 ved
jeg ikke. Jeg har haft et mækeligt
beskæftiget år og må tage mig
sammen. —

Wonga, det er så længe siden, jeg har
set dig. Du kan vel ikke sende et foto
af dig selv til din onkel Chr., som
sender jer alle tre hørlige hilsener og
gode ønsker for det kommende år.